

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

26^e jaargang nr. 7 – 13 juni 2019



Meditatie

Terug naar de basis

- 1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
- 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
- 3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
- 4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
- 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
- 6 De HEER beschermt de weg van de
rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.
(Psalm 1:1-6)

Je kan blijkbaar je tijd verdoen. Lummelen en omhangen met spotters brengt je niet dichterbij God. Soms is het tijd voor serieuzere zaken.

De dichter van de Psalm heeft het over het bestuderen van de wet. De Thora, de weg, de aanwijzing van God. Voor ons is dit het geheel van de Bijbel.

Zonder het uitdiepen, het spitten en graven in de Bijbel verwelken we. We hebben het nodig de woorden te lezen en te herlezen. Niet vluchtig lezen, maar mediteren. Werk maken van Bijbelstudie. Alleen thuis, maar ook samen in de kerk. Alleen zo kunnen we blijven ontdekken hoe God ons wil uitleggen hoe het geloof relevant kan blijven. Zelfs in een tijd waarin geloven niet meer gewoon is.

We kunnen heel wat aftobben. Houd ik het vol om te blijven geloven? Hoe komt het toch dat mijn geloof zo oppervlakkig is? Waar zal het heen gaan met de kerk? Waarom laat God niks van zich horen? Enz., enz., enz.

Het is steeds meer mijn vaste overtuiging dat op al deze vragen uiteindelijk maar één antwoord te geven is. Namelijk: Lees de Bijbel. Stel je open voor de stem van God, die door de Bijbel, zijn woord tot ons wil spreken. Ook in de kerk moet de Bijbel veel meer centraal komen staan. Alle strategieën over de vernieuwing van de kerk, alle aanpassingen van de vorm, het eindeloze vergaderen kunnen goed zijn, maar zijn ook gevaarlijk. Het gevaar is dat het vooral een praten over God wordt. Voor je weet gaan we het zelfs ook nog bedenken voor God. Als God niks doet, moeten we zelf maar de mouwen opstropen.

Hoe anders wordt het wanneer we vooral gaan lezen uit de Bijbel. Bijbellezen is praten met God. Of nog beter gezegd: Luisteren naar God.

Onze omgang met de Bijbel bepaalt ons bij de noodzakelijke weg naar binnen. Naar de binnenkamer voor Bijbelstudie. Naar de kerk voor Bijbellezen en de verkondiging van de preek. Deze beweging is nodig om de betekenis van het geloof niet kwijt te blijven raken. Alleen zo kunnen we zijn als een boom geplant aan stromend water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ver van de bron, ver van het Woord verdroogt en verdort alles. Tegelijkertijd is het ook onze roeping om de tegenovergestelde beweging te maken. Van binnen naar buiten. Vanuit de binnenkamer en de kerk de wereld in. Zo lang we niet in een klooster leven zijn gelovigen geen monniken of nonnen.

Ds. Roberto Buijs

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerke.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerke.nl

Ds. B. Lampen,

Allendelaan 4,
8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert,

Afslag 57, 3331 RH
Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerke.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Functie Penningmeester
is vacant.

Kerkelijke Bijdragen:

NL18 RABO 0317 5720 08

Collectebonnen:

NL84 RABO 0317 5359 00 onder

vermelding van het bezorgadres.

Giften/Verjaardagsfonds e.d.:

NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

G. J. Willems, Horthoekerweg 14,
8167 LW Oene, tel. 06-53758318
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactieghk@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

(b) = beamerpresentatie

Zondag 16 juni

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen. Heilig Avondmaal, lopende viering
	19.00 uur	Ds. G.C. Buijs. Ontmoetingsdienst (b) m.m.v. 'Looft den Heere' uit Vaassen
De Boskamp:	15.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering, H.A.
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering, H.A.
	19.00 uur	Gez. dienst in de Goede Herderkerk
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg, H.A.
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
	18.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Zondag 23 juni

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, belijdenisdienst (b) m.m.v. Combo-GHK
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Gastpredikant
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Prop. A.P. Pors, Wekerom

Zondag 30 juni

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen, overstapdienst (b) zondagsschool m.m.v. het Combo-GHK
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. W. Blanken, Zutphen
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. C.H. van der Valk, Apeldoorn
	18.30 uur	Ds. A.J. Mensink, Elburg

Zondag 7 juli

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	10.00 uur	Tienerdienst in Upstairs
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. W. van de Kooij, Arnhem
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.20 uur	Prop. F. Pierik, 't Harde
	18.30 uur	Ds. J. Mulderij, Wezep

Zondag 14 juli

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, doopdienst
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. B. Aalbers
Grote Kerk:	10.00 uur	Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. A.P. Pors, Wekerom
	18.30 uur	Ds. P.J. Den Admirant, Apeldoorn

Zondag 21 juli

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Dr. P. Vermeer, Wezep

Zondag 28 juli

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Regenboogkerk:	09.30 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Mevr. A. Schaafsma
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. K.C. Kos, Lunteren
	18.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en Emst/Vaassen)

Belijdenis

Zondag 23 juni is er een bijzondere dienst. In deze dienst zal een drietal jonge gemeenteleden belijdenis doen van hun geloof namelijk:

Mirjam Kraaijenhof – Visser (Hezeweg 54, 8166 AP Emst), Arjan Nijhof en Rowie Nijhof – van der Wal (De Sa 28, 8181 ZC Heerde).

Belijdenis doen is een levensbepalende keuze. Mirjam, Rowie en Arjan wensen we Gods zegen toe.

Dopen

De eerstvolgende doopdienst is zondag 14 juli. Het voorbereidende doopgesprek staat gepland voor woensdag 3 juli om 20.00 uur in de consistorie van de GHK.

Geboorte

Op 7 mei is geboren *Suze Evi*, dochtertje van Klaas en Jolijn Kamp en zusje van Aron (Klaverkamp 15, 8162 HM Epe). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Huwelijk

Op donderdag 13 juni zullen *Henk-Jan Bikker en Lisette Kamphuis* elkaar het ja-woord geven. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uur in de Goede Herderkerk.

We wensen Henk-Jan en Lisette een mooie dag toe en dat Gods zegen altijd bij hen zal zijn. Het adres van Lisette en Henk-Jan is: Willem van Oranjestraat 60, 8161 XB Epe

Omzien naar elkaar

Rik Kroes (Hardenbrink 67, 8161 CS Epe) krijgt nog steeds chemo- en immuuntherapie.

Henk van Roekel (Brinklaan 35, 8161 CW) werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. Momenteel vinden nog diverse onderzoeken plaats.

Wanneer we moeten leven met ziekte, beperkingen, lichamelijk of geestelijk lijden of anderszins pijn hebben dan mogen we vertrouwen op Gods nabijheid. Paulus beschrijft dit heel krachtig in Romeinen 8 vers 38 en 39:

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Kennismakingsavond in wijk 5 donderdag 4 juli

Het is goed om elkaar te ontmoeten als leden van de gemeente, die in dezelfde wijk wonen.

Ds. Berto Lampen en Wim van Zuuk heten daarom ook iedereen van harte welkom op de wijkavond voor wijk 5. Ook Ds. Roberto Buijs is samen met zijn vrouw Evelien aanwezig om nog nader kennis te maken. Naast ontmoeting zullen we met elkaar in gesprek gaan rondom het thema: 'Een goed gesprek.'

Iedereen uit wijk 5 hartelijk welkom om 20.00 uur in de Goede Herderkerk.



Ook ik mocht mee. Met een bus vol jongeren en de vertrouwde leiding William en Edwin (van de tienerdienst) vertrokken we naar Rotterdam voor de EO-jongierendag. Inmiddels was het alweer wat jaren geleden dat ik er bij was en ik zag er dan ook erg naar uit. Teleurgesteld werden we niet. Een dag vol muziek. Wat een spektakel. Een geluid- en lichtshow die niet onder deed voor *The Voice of Holland*. En toch was het heel anders. De hele dag ging het over God, geloven en jong zijn. Het thema was: *Beam the light*. De boodschap was dat het licht van God in een donkere wereld schijnt. God heeft de duisternis overwonnen. Ook de duisternis in jouw leven. Voor mij was het meest indrukwekkende een getuigenis van een meisje van 15 jaar. Ze vertelde over de laatste vier jaren vanaf de brugklas. Voortdurend werd ze gepest, omdat ze dik zou zijn. Klasgenoten noemden haar een varken. In de vierde klas werd er zelfs voor haar een profiel aangemaakt op een datingsite met daarbij de opmerking dat ze heel veel eet. Die vier jaar waren voor haar een dieptepunt. Ook in de kerk had ze het moeilijk.

Voortdurend hoorde ze over Gods plan met haar leven, maar ze kon zich niet voorstellen dat dit Gods plan was. Het waren jaren van pijn, verdriet en eenzaamheid. Was er troost? Vaak niet. Maar op een bepaald moment hoorde ze de muziek van *I am They*, een christelijke band, die deze dag op zou treden. Geraakt was ze door het nummer *scars* waarin het gaat om al de littekens in je leven en Gods liefde. Indrukwekkend hoe dit meisje ondanks alles kon getuigen van de liefde van God.

Zoals dit meisje lopen er heel wat jongeren rond in en buiten de kerk. Dit mogen we niet onderschatten. Veel jongeren krijgen op jonge leeftijd heel wat te verstouwen. Het is voor deze jongeren hard werken om volwassen te worden. Ook de jongeren in onze gemeente hebben liefde nodig. Liefde, die heelt en geneest. De liefde van God, van ouders en gemeenteleden. Ik geloof dat jongeren liefde ervaren wanneer ze merken dat ze gezien worden.

Vaak zijn we al blij dat er jongeren in de kerk zitten. Maar dan zijn we er nog lang niet. De jeugd heeft de toekomst. Prima, maar de toekomst ligt ook in onze handen. Een hand om een jongere te begroeten. Een hand om troostvol op de schouder van een jongere te leggen. En nota bene twee handen om voor onze jongeren te bidden. En dat ik leerde ik allemaal op de EO-jongierendag 2019. *Beam the light*. Laten we niet vergeten het licht van God ook aan de jongeren door te geven. Jongeren hebben het ook zo hard nodig. Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego.

Ds. Roberto Buijs

Meeleven met de zieken

Egbert Braakman (Spiekerweg 7) mocht na een geslaagde bypassoperatie weer thuiskomen. We wensen hem een goede revalidatie toe en hernieuwde krachten.

Jaap van den Brink (Neustrinkweg 11) verblijft nog in de Voord te Elburg om te revalideren na een herseninfarct. In zijn linkerbeen en -arm komt weer wat kracht en sturing, maar helaas verbetert zijn zicht nog niet. Zijn vrouw Hennie is weer thuis en haar herstel verloopt ook stapje voor stapje. We hopen dat de Here beiden moed en kracht voor elke dag geeft en dat ze over een poosje weer samen in hun eigen huis mogen zijn.

Jannetje Pannekoek (Spiekerweg 7) heeft onlangs een bestralingskuur ondergaan om de pijn in haar rug te verlichten. We hopen dat het een gewenst effect mag hebben.

Zo bidden we onze geliefde gemeenteleden die ziek zijn en ook anderen die het moeilijk hebben de vrede van God toe, die onze harten en gedachten behoedt en zo rust geeft in een moeizame tijd. (Fil. 4:7)

*Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht.
Weet Hem nabij ook, in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.*

(NLB. 905:1)

Gift

Voor het college van kerkrentmeesters mocht ik een gift van 10 euro ontvangen.

Uit de pastorie

Heel dankbaar ben ik dat ik onlangs weer voor mocht gaan. Ik hoop de komende tijd dan ook de geplande diensten te kunnen verrichten.

Verder ben ik weer voorzichtig begonnen met het pastoraat. Uiteindelijk zijn dit toch ook de kerntaken van een predikant! In overleg met de bedrijfsarts werk ik voorlopig nog 10 uur in de week en ik hoop dat dit op termijn weer verder zal worden uitgebouwd. Het blijft een uitdaging om te leven met een energieaccu die wat aan de kleine kant is.

Maar zoals ons mobieltje of elektrische auto met de lader aan de energiebron verbonden moet worden om weer op kracht te komen, zo is het gebed voor mij de lader en hoop dan met Jezus' kracht weer gesterkt te worden door Zijn Geest in mijn inwendige mens. (Ef. 3:16)

Gods zegen toegewenst voor u en jullie allen!

Fam. Lampen

Ouderenpastoraat

Wel en wee

-Mevr. Van Egteren, Roggestraat 41, is de afgelopen weken hard achteruit gegaan. Op vrijdag 7 juni a.s. hoopt zij 91 jaar oud te worden, maar inmiddels bereidt zij zich met haar dochter Ria en zoon Jan voor op het heengaan.

Dhr. Van de Hel, Fazantstraat 7 Vaassen, is enige tijd opnieuw opgenomen geweest vanuit Randerode in het GelreZH te Apeldoorn. Hierna keerde hij weer terug in Randerode, Winkewijert afdeling Grift, kamer 8. Dit is in afwachting van plaatsing in een verzorgingshuis. Wij hopen met hem dat dit de Klaarbeek mag zijn, waar sinds medio mei zijn vrouw reeds verblijft.

Mevr. Van Stralen, Korte Blekersweg 33, mocht weer thuiskomen uit het IsalaZH te Zwolle.

Mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, is na de geslaagde heupoperatie van enkele maanden geleden (waarvan zij voorspoedig herstelde) helaas gevallen en heeft haar andere heup gebroken en haar pols zwaar geblesseerd. Opnieuw werd zij opgenomen en onderging zij een geslaagde heupoperatie. Een spoedige thuiskomst lijkt er nu echter niet in te zitten. Een revalidatie van rond de zes weken wacht haar. De geblesseerde pols maakt het een en ander gecompliceerd. Ze verblijft nu in Randerode, afd. Winkewijert kamer 16, Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn.

Mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11, heeft veel bemoediging nodig. Wij bidden voor haar om het dagelijks leven dat aan bed gebonden is, vol te kunnen houden.

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie die tevens getroffen wordt door de ziekte. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het hard nodig.

Laten wij ook niet vergeten zij die korter of langer geleden met rouw of ziekte te maken kregen – hieronder zijn ook ernstig zieken - of die liever (nog) niet genoemd willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.

Veranderingen

Sinds enkele weken is in de Klaarbeek gaan wonen *mevr. Van de Hel*, Fazantstraat 7 te Vaassen. Zij verblijft op Roggestraat 1, afdeling de Grift, kamer 1a. Een definitief verhuisbericht heb ik nog niet ontvangen, maar ik meld het nu alvast onder de veranderingen.

-Mevr. Van Egteren, Roggestraat 41, gaf aan dat zij inmiddels wel weer genoemd wil worden op de lijst met vermelding van verjaardagen. Op vrijdag 7 juni a.s. hoopt zij 91 jaar oud te worden.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor het verjaardagsfonds: € 10,- (P.) en voor de kerk: € 10,- (B.); € 20,- (P.); € 10,- (S.) en € 20,- (V.) Ook dit zijn vruchten van het geloof dat de Here ons schonk.

Ten slotte

Als u dit leest ligt Pinksteren al weer achter ons en wat we noemen de 'feestloze tijd' is begonnen. Niet dat het dan een onfeestelijke tijd is in ons kerkelijk leven. Integendeel. Elke zondag is er weer de viering van de opstanding van onze Heiland uit de doden. Hierdoor weten wij ons Zijn eigendom zowel in leven als in sterven.

Wat een machtige Troost! Ook zijn er al weer veel ouderen op vakantie in het voorseizoen. Dat merk je aan hun lege plekje in de kerk, maar ook aan de vreemde gezichten in de kerk van mensen die hun vakantie in en rond Epe doorbrengen.

De Here beware ons allen, waar we ook zijn en brenge ons allen eens thuis in Zijn eeuwige heerlijkheid. Wat zal dat een eindeloos feest zijn!

Ds. E. Kolkert

Van harte gefeliciteerd

18 juni	Mevr. J.H. Hanekamp-van Schoonhoven A. Schweitzerlaan 25 (10), 8162 DS Epe	92 jaar
19 juni	Dhr. H.J. de Wilde Ankerstraat 41, 8161 XM Epe,	93 jaar
22 juni	Mevr. J. Hoeksema-Sintniklaas A. Schweitzerlaan 53, 8162 DT Epe	100 jaar
23 juni	Mevr. G. Braakman Hardenbrink 69, 8161 CS Epe	83 jaar
24 juni	Dhr. A.G. van Deelen Enkweg 52, 8162 VV Epe	81 jaar
27 juni	Dhr. A. van der Toorn Heerderweg 14, 8161 BM Epe	83 jaar
28 juni	Mevr. W. Bredenhoff-Scholten Lutuliweg 2, 8161 DN Epe	87 jaar
28 juni	Mevr. M. Kasperink-Jansen Rozenhof 50, 8161 BC Epe	84 jaar
01 juli	Hr. W. van Eerde Boerrigterstraat 40, 8161 HL Epe	80 jaar
10 juli	Dhr. E.J. Veldhuis Tongerenseweg 76, 8162 PP Epe	80 jaar
12 juli	Dhr. G.J. Visch De Lindehove 22, 8161 EB Epe	88 jaar
13 juli	Mevr. G. de Weerd-Musch Haverkampsweg 40-1, 8161 VM Epe	82 jaar
15 juli	Mevr. D. Braakman-van de Mars Enkweg 35, 8162 VZ Epe	82 jaar
19 juli	Dhr. D. Roelofs Scheperstraat 24, 8162 WN Epe	82 jaar
21 juli	Dhr. D. Bouwman Spoorlaan 73, 8162 BR Epe	83 jaar
24 juli	Mevr. N.A. Wietzes-van der Kooij Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe	89 jaar
24 juli	Dhr. H. Nijkamp Sint Crusiusweg 41, 8161 HJ Epe	89 jaar

Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba.

Van de diaconie

Collecteoverzicht:

16 juni - Citypastoraat, Apeldoorn, *Inloophuis De Herberg*

Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis 'De Herberg', in stand gehouden door het Citypastoraat. Het inloophuis 'De Herberg' dateert van 1978. De plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan maatschappelijke dienstbaarheid voor de Apeldoornse samenleving. De naam staat symbool voor gastvrijheid.

'De Herberg' is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. In 'De Herberg' krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen overbodige luxe in deze harde tijd.

De Herberg' wordt o.a. betaald door de plaatselijke kerken en wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk worden voortgezet.

23 juni - Kerk in Actie, Werelddiaconaat

Steun vluchtelingen in Nigeria

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, die plaatsvond op 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

30 juni - De Kruiemelschaar – Hospice Noordoost Veluwe, Epe

Realisatie nieuw Hospice

"Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls "een bijna-thuis-huis" genoemd.

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

Voor de nieuwe hospice, die zal worden gerealiseerd aan de Quickbornlaan in Epe, is veel geld nodig, zowel voor de verbouw, de specifieke inrichting van de kamers als voor beheer & exploitatie. U kunt de realisatie en de exploitatie van de nieuwe hospice steunen met een bijdrage.

7 juli - Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat

Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.

14 juli - Evangelisch Begeleidingscentrum, 't Harde

Het EBC zorgt voor opvang en begeleiding van kwetsbare mensen en helpt die mensen weer een eigen plek te vinden in de samenleving. Men gelooft dat ieder mens een perspectief heeft in de samenleving en men wil, samen met de cliënt, werken aan dat perspectief.

Zo zijn er verschillende locaties waar diverse vormen van begeleiding kunnen worden gegeven o.a. begeleid zelfstandig wonen op vier locaties, beschermd wonen voor mensen met autisme, dagbesteding en opvang voor jonge moeders.

Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten m.n. pastorale zorg worden aangeboden. Kijk ook op hun website voor meer informatie: www.ebczorg.nl

Wij delen

*Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.*

*Wij delen met jou, en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.*

*Wij delen ver weg, wij delen dichtbij,
een kerk, een wereld, een God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.
(Matthijn Buwalda)*

21 juli - Magen David Adom, Israël

Medische hulp en vervoer

Magen David Adom is een Israëlische hulpverleningsorganisatie, in wezen de Israëlische equivalent van het Rode Kruis, ook wel Rode Davidsster genaamd. Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland diverse projecten te financieren en doet daarbij een budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten ondersteund zullen worden. Uiteraard is dat afhankelijk van het bedrag dat in het betreffende jaar aan donaties, giften en legaten wordt verworven. Daarnaast draagt MDA Nederland jaarlijks financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloedbank, defibrillatoren etc. Ook zijn er jaarlijks kosten aan ambulanceposten die gerenoveerd dan wel vernieuwd moeten worden.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:

juni - juli: de rode beer, Heerde

Het gehele tweede kwartaal is de diaconiecollecte tijdens de avonddiensten bestemd voor Stichting de rode beer. Stichting de rode beer is een vakantiehuis in Heerde op de Veluwe voor mensen met een beperking en hun familie/begeleiding. Een gedeelte van hun website: 'Als je zorgt voor iemand met een beperking, of je ervaart zelf een beperking, dan moet het vakantiemoment een moment zijn van onbezorgd genieten. Juist op je vakantieplek heb je die faciliteiten nodig waardoor je samen optimaal kunt genieten en (intensieve) zorg goed uitgevoerd kan worden. En dat is onze droom die werkelijkheid is geworden.'

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. Bij het rondbrengen van de paasattenties is via mevr. Kooiman een gift ontvangen voor de Goede Herderkerk, waarvoor onze hartelijke dank. Een groet namens de diaconie,

Riet de Graaf

Van de ZWO-commissie



project 2018/2019: Hulp aan straatkinderen in Colombia Project Sararé

'Saráré', is de naam van een veel voorkomende boom, onder andere te vinden aan de oevers van de rivieren nabij de zee. Het is onderdeel van een ecosysteem met een enorme biologische diversiteit. De naam van het project is een metafoor voor het werk dat we realiseren met kinderen van verschillende komaf, uit verschillende regio's, die bij elkaar komen om te leren en te creëren dankzij de muziek.



Sinds 2008 komen de kinderen van de verschillende tehuizen twee keer per week bij elkaar en krijgen muziekles van Dario Eraso. De kinderen worden verdeeld over drie niveaugroepen en creëren hun eigen composities. Regelmatig geeft de groep een presentatie met aan het eind van het jaar een concert en er is zelfs een cd gepresenteerd met eigen werk, genaamd 'Amor Bonito'.

De kinderen beginnen de muzieklessen op het niveau Basis als beginner, waarna zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer zij toewijding tonen tijdens de muzieklessen en oefeningen maken in het tehuis maken zij kans door te gaan naar de groep met een hoger niveau, niveau Gevorderd. En daarna nog door naar niveau Muzikant. Elk niveau duurt ongeveer één jaar.



De kinderen van 'Grupo Sararé' verzorgen presentaties in de tehuizen en aan het eind van het jaar een concert als afsluiting. Soms wordt de groep uitgenodigd voor een presentatie tijdens openbare evenementen.

(wordt vervolgd)

Christenvervolging neemt in ernst en omvang toe. Stond de teller van het aantal landen waar zware vervolging plaatsvindt vorig jaar op 58, dit jaar is dit aantal 73. Dat blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors publiceerde.

"We schatten dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd," zegt Open Doors-directeur Maarten Dees. Twee jaar geleden was dat nog één op de elf. In de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.

Dees ziet drie opvallende trends die daaraan bijdragen. "De eerste is dat er in veel landen steeds meer controle komt op religie. Godsdienst wordt als gevaarlijk beschouwd voor de nationale of persoonlijke belangen van de leider. Je ziet dit het sterkst in Noord-Korea, maar ook in China en Rusland."

Een tweede reden is het feit dat ultranationalistische regeringen het christendom aan banden leggen. Dees: "Dat zie je bijvoorbeeld in India: een echte Indiër is een hindoe, wat betekent dat er voor christenen heel weinig ruimte is." De derde reden is volgens Dees de oprukkende radicale islam in de sub-Sahara. "Aan IS gelieerde organisaties als Boko Haram krijgen daar steeds meer voet aan de grond en maken heel veel slachtoffers. Dat zie je vooral in Nigeria, maar ook in Somalië, Ethiopië en Kenia."

(wordt vervolgd)

De 26^{ste} plantenmarkt

Ook dit jaar konden we van de gastvrijheid van de ZWO-commissie van de Grote Kerk gebruik maken. De locatie aan de Hoofdstraat is perfect, door Moederdag is het lekker druk in het dorp en daar hebben we toch weer mooi een graantje van meegepikt. Vorig jaar was het snikheet en daardoor werd er geen oliebol verkocht, maar dat was nu anders. De oliebolkenverkoop bracht € 217,55 op, de verkoop van perkgoed, zelfgekweekte planten, boeken en talententent was goed voor € 788,11.

Dus totaal: **€ 1005,66** We waren weer heel blij met de medewerking en gastvrijheid van onze mede ZWO-ers van de Grote Kerk en de Goede Herderkerk en uiteraard ook met deze opbrengst!

Henk Posthouwer



Uit de vergadering van de Grote Kerkenraad van 22 mei 2019 valt het volgende te melden:



Algemeen

- Op 30 april 2019 was er een (vervolg)bijeenkomst in de Grote Kerk over een voorstel van Jeugd met een Opdracht voor een bijbelverspreiding in Epe. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Grote kerk, Regenboogkerk, Sionskerk, JmO Epe, Evangelische gemeente 73Epe, en Goede Herderkerk. Aan de hand van een inmiddels aangepaste powerpointpresentatie werden er gedachten uitgewisseld over dit voorstel. Er waren veel vragen over praktische zaken: exacte kosten, verspreiding, het tijdsplan, voor welke variant kiezen we (bijv. een hele bijbel of een glossy). De volgende bijeenkomst staat gepland voor 18 juni om 20.00 uur in de Grote kerk.

College van kerkrentmeesters

- De jaarrekening van de Goede Herderkerk over 2018 is besproken en goedgekeurd. Deze jaarrekening zal voor gemeenteleden ter inzage gelegd worden in de consistorie.
- Er is uitvoerig gesproken over een aantal zaken i.v.m. onderhoud en vervanging. Het gaat om een omvangrijk ICT-project, het onderhoud van het orgel en Kerk-TV. In dit kerkblad treft u hierover een uitvoerig relaas aan van het College van kerkrentmeesters! De kerkenraad heeft unaniem ingestemd met het ICT-project, inclusief de aanpassing van de website en het onderhoudsplan voor het orgel. Over Kerk-TV zal nader overleg plaatsvinden.

Consistorie

- Mevr. H. Riphagen en E. van Buuren hebben in het Consistorie-overleg voorlichting en informatie gegeven over hun project "Christelijk maatschappelijk werk in Epe e.o". Dit zal nog nader in het Consistorie besproken worden. Zij zullen ook nog een afspraak maken met de Wijkdiaconie.
- Er is gesproken over de wijkindeling. Daarbij is ook de optie van een aparte wijkouderling voor zorginstellingen aan de orde geweest.
- Op 23 mei 2019 was er een pastorale avond voor predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en ouderbezoeksters in de Goede Herderkerk.
- Op zondag 23 juni a.s. is er om 10.00 uur een Belijdenisdienst (met Combo) waarin 3 gemeenteleden belijdenis doen. De aannemingsavond is op 17 juni.

Wijkdiaconie

- De vakantieweek in Nieuw Hydepark: **1 tot 8 feb. 2020**
- De Wijkdiaconie heeft op 13 mei 2019 meegewerkt aan een klusdag van Stichting Present.
- De kinderen van de zondagsschool hebben op 25 mei met de ouderen in de Klaarbeek een Bingo-spelmiddag gehouden. Dit was een gevolg van de Actie-Kerkbalans waaraan de zondagsschoolkinderen een bijdrage leverden.

Jeugdzaken

- In goed overleg tussen de leiding van de zondagsschool en de jeugdouderlingen is besloten dat de zondagsschool overgaat in kindernevendienst, en binnen de organisatie van het reguliere jeugdwerk wordt opgenomen.
- Op 25 mei is er weer een volle bus met jongeren naar de EO-Jongerendag geweest.
- De jeugdouderlingen bekijken het voorstel voor een andere ruimte-indeling voor de oppas en zondagsschoolgroepen.

A. van de Burgt, scriba

Van de Kerkrentmeesters

Overzicht van de collecten over de maand april 2019					
datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte groot onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
07 apr.	morgen	237,22	Kerk in Actie – 40dagentijd / Zending	198,30	206,66
	avond	69,37	Stichting de rode beer - Heerde	59,25	
14 apr.	morgen	223,01	Kerk in Actie – 40dagentijd / Jeugdwerk	199,20	187,30
19 apr.	avond	192,60	Bijbels voor Rwanda	137,40	
21 apr.	morgen	344,66	Vakantieweek Nieuw Hydepark	281,46	325,75
28 apr.	morgen	278,30	Mappa Mondo, Wezep	238,55	220,02
		219,25	melkbussenactie		
	totaal	1.564,41		1.114,16	939,73

Het verjaardagsfonds heeft in maart een bedrag ad € 343,10 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank!
Jeroen Bouwman

Investerings Goede Herderkerk

Aan onze gemeenteleden,

Zoals met ieder huis of gebouw het geval is, is er op een gegeven moment onderhoud nodig. Zo ook ons uit 1964 daterende Goede Herderkerkgebouw. Het is van belang dat wij goede voorzieningen hebben die er ook netjes uitzien ter ondersteuning van ons gemeentewerk. Velen zetten zich hiervoor in. Een ieder met haar of zijn talenten. Soms is er een periode dat met betrekking tot onderhoud niet alles is te voorzien. Plotseling ontstane lekkage van het dak boven de damestoiletten bijvoorbeeld. Een deel van het dak is inmiddels weer heel snel voorzien van een nieuwe deklaag.

Een ander punt betreft ons orgel. Het orgel is in 1994 geplaatst en er is altijd in jaarlijks normaal onderhoud voorzien. We zijn als gemeente blij met het orgel en de bespelers hiervan. Tijdens de erediensten met orgelbegeleiding kunnen we daarvan genieten. Maar door de tijd heen is er binnen het orgel bij enkele onderdelen wat veranderd. Door onder andere de wisselende vochtigheidsgraad is er in het orgel op een deel van de 100 loden verbindingen, die zorgen voor luchttoevoer, corrosie ontstaan, dusdanig dat ze deels onvoldoende wind toevoeren. Dit leidt tot opvallende verstemmingen. Deze loden verbindingen, in vaktaal conducten genoemd, vertonen dan z.g. barstjes die provisorisch worden hersteld met bijvoorbeeld tape. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een orgel is daar een te kostbaar instrument voor. Bovendien is deze tijdelijke reparatie een hele klim voor de reparateur.

Een ander punt is dat door de jaren heen er erg veel stof in de pijpen terecht is gekomen. Zowel tijdens de renovatie van de kerkzaal, inmiddels vele jaren geleden, maar ook door normale omstandigheden. Het college, als beheerder van dit orgel, heeft dan ook besloten om dit te laten herstellen. Na intensief onderzoek worden deze kosten, onvoorziene omstandigheden daargelaten, geschat op ca. € 22.000.- Dit is noodzakelijk voor het behoud van ons mooie orgel, ook voor de langere termijn. Om alle loden conducten te vervangen door conducten met een andere eigentijdse materiaalsamenstelling, zonder kwaliteitsverlies, is het nodig dat alle - ruim 1000 - orgelpijpen eruit worden gehaald en tijdelijk worden opgeslagen in de kerkruimte.

Nu dat toch moet gebeuren vindt er ook een schoonmaak in het orgel plaats. Ook de orgelpijpen worden per pijp van het soms vele stof ontdaan, nagekeken, zonodig gerepareerd, teruggeplaatst, gesteld en gestemd. Een algehele stembeurt zal ertoe leiden dat het orgel er weer in volle glorie bij komt te staan. Het is een hele klus. We komen hier te zijner tijd nog wel op terug. Het onderhoud staat zoals nu gepland voor de eerste drie weken van januari 2020. We zullen ons gedurende enkele zondagen voor begeleiding tijdens de erediensten moeten redden met alternatieve begeleiding zoals bijvoorbeeld piano of een ander instrument. Het werk is, na ontvangen offertes, uiteindelijk gegund aan de erkende orgelbouwer firma Reil uit Heerde. Geen onbekende. Onze organist Marijn de Jong is hierbij, als coördinator verantwoordelijk voor het onderhoud, betrokken. De fa. Reil is een bekende orgelbouwer, toekomstbestendig en met een goede prijs en kwaliteitsverhouding. Internationaal en nationaal bekend door zijn kennis van en ervaring met diverse type orgels, zowel monumentale orgels als orgels zoals in onze kerk.

Een ander punt is onze huidige audiovisuele installatie. Goed geluid en beeld zijn ook belangrijk voor het ondersteunen van onze erediensten en al het andere gemeentewerk. De technologie verandert snel en vele mogelijkheden sluiten ook goed aan bij de ontstane behoeften van onze Goede Herderkerkgemeente. Het vraagt om eigentijdse voorzieningen met ook enige standaardisering van de centrale apparatuur, toekomstbestendig en ter ondersteuning en passend bij de activiteiten en toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente.

Een deel van de centrale geluidsapparatuur is sterk verouderd, storingsgevoelig en vraagt om vervanging, evenals enkele luidsprekers. Tegelijkertijd wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Na overleg met het beamerteam heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 1 september 2019 alle ochtend-erediensten en bijzondere avonddiensten te gaan beameren. Met de huidige apparatuur en de kwaliteit hiervan lukt dat niet goed. Vervanging van de huidige verouderde apparatuur door het aanbrengen van eigentijdse en enigszins gestandaardiseerde centrale apparatuur met de hiertoe benodigde infrastructuur en nieuwe beamer is nodig. Ook is besloten om een nieuw elektrisch bedienbaar scherm aan te brengen aan de wand boven het liturgisch centrum links nabij de preekstoel. Ook zal er zichtbaar vanaf het liturgisch centrum een beeld-

scherm voor de predikant, ensembles, koren e.d. geplaatst worden tegen de balustrade van het balkon. alsmede speciale extra luidsprekers e.d. Reeds in 2017 is hiervoor een kleine commissie van deskundigen samengesteld, namens ons college van kerkrentmeesters, bestaande uit dhr. H. Pleiter en dhr. N. Riphagen. Ook de uitbreiding van mogelijkheden en aanpassing van de huidige website op hedendaagse ontwikkelingen worden in dit traject meegenomen en zullen in de tweede helft van dit jaar gerealiseerd worden. Van de huidige beamer in de kerk, aangebracht in 2012, loopt de lichtsterkte/kwaliteit langzaam terug. Besloten is deze te plaatsen in een der zalen en een nieuwe beamer aan te schaffen, immers een nieuwe lamp is niet zomaar een lampje vervangen (ook nog eens met behulp van een hoogwerker) maar het is een lamp met printplaat e.d. Bijna net zo duur als een nieuwe beamer.

Het huidige systeem van kerkradio wordt voor een deel langzamerhand vervangen, maar blijft vooralsnog operationeel. Voor kerkteléfonoonluisteraars of zij die (tijdelijk) aan huis zijn gebonden door ziekte, zou het mooi zijn om d.m.v. geluid en beelden (bv. preekstoel, liturgisch centrum, orgel etc.) de eredienst mee te beleven. De komende tijd wordt hierover nog nader intern overleg gepleegd. Een deel van die infrastructuur wordt nu al meegenomen in de nieuwe infrastructuur, zodat twee camera's en een kleine centrale zonder al te grote ingrepen straks kunnen worden aangesloten. We hopen hier in de tweede helft van dit jaar een besluit over te kunnen nemen.

Er is door de commissie een Programma van Eisen opgesteld en Kerkruimten in Nederland bezocht, zijn adviezen ingewonnen en zijn een drietal hiertoe geëquipeerde bedrijven uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte. Na analysering en onderzoek van de offertes volgde van de commissie een uitgebreid advies. In verband met bedrijfscontinuïteit, kennis van audio visuele hulpmiddelen in kerkruimtes, beeld en geluid, toekomstbestendige materialen en goede prijs en kwaliteitverhouding is besloten om met de firma Schaapsound in zee te gaan. Zo luidde het advies van de commissie van deskundigen. Schaapsound is geen onbekende in kerkelijk Nederland. De werkzaamheden voor het aanbrengen van infrastructuur en nieuwe apparatuur is inmiddels gestart; het werk wordt opgeleverd op 10 juli a.s. De kosten voor zowel vervanging van oudere apparatuur als aanschaf nieuwe onderdelen bedraagt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in totaal ca. € 26.500,-

Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad beseffen dat dit grote bedragen zijn, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat er voor alle activiteiten in de zalen en het houden van erediensten in de kerk alsmede het meebeleven thuis goede en eenvoudig bedienbare eigentijdse en toekomstbestendige voorzieningen zijn. Velen zetten zich met liefde in voor onze gemeente en dat mag ook ondersteund worden met goede en adequate materialen. Dat is ook samen gemeente-zijn. Dit alles kan betaald worden, maar ons college zoekt nog wel verder naar mogelijkheden voor werving van extra financiële middelen. Wij houden u op de hoogte!

College van kerkrentmeesters

Rommelmarkt

Rommelmarkt

Het rooster voor de INZAMELING voor de rommelmarkt op **zaterdag 6 juli** ziet er als volgt uit:

Inzameling Berghoeve: Annet Rodijk (**Coördinator**) Gerda Händel, Gerri Hofenk, Albert Wittingen, Koen Draaijer en Steven Hofenk

Inzameling kerk: Ria Lokhorst en Betsy Bosch

Inzamelen/ophalen: Peter Vos (aanhanger kerk), Gerrit Broekhuis (aanhanger), Derk-Jan Palm (aanhanger), Jan Noorman (aanhanger), Frits Draaijer, Theo Broekhuis, Harmen-Jan Bosch en Joop Simmelink

Mochten er spullen thuis opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029 Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen.

Op de website van de kerk is hiervoor een lijst opgenomen: goedeherderkerkepe.nl/rommel_en_boekenmarkt Namens de rommelmarktcommissie,

Greet van Bolhuis tel. 0578-629985 of 06-21974149 (na 16.00 uur) e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl

Gemeenteveria

Zondag 30 juni 2019 Overstapdienst

Op deze zondag zullen er 7 kinderen afscheid nemen van de zondagsschool. Een bijzondere dag; eind groep 8, een nieuwe school, een nieuwe fase ook wat betreft de zondagsschool. Maar ook veel nieuwe inspirerende uitdagingen in het vooruitzicht.

Tijdens de zondagsschooluren hebben deze kinderen de Here Jezus leren kennen en weten ze dat Hij van alle mensen houdt en wij altijd tot Hem mogen bidden. We hopen dat zij in de toekomst regelmatig in de kerkdiensten aanwezig mogen zijn. De kinderen zijn van harte welkom op catechisatie, jeugdclubs en de tienerdienst. Wij wensen deze kinderen alle goeds en Gods Zegen toe. Hier volgen de namen van de kinderen die 30 juni a.s. afscheid nemen:

Adriana Lampen, Jiddo van Triest, Zara Bouwman, Nan Regterschot, Jacolien Tiemens, Esther Brinkman en Michiel van Vlaanderen

PS Heeft u vragen of mist u een naam, mail gerust naar zondagsschool@goedeherderkerkepe.nl Hartelijke groet namens de zondagsschool,

Eva Brinkman

Vooraankondiging startweekend

Aangezien de vakanties laat zijn dit jaar zal al in de Goede Herderklank van 25 juli de uitnodiging en het opgavenformulier voor het komende startweekend geplaatst worden. Dit startweekend is 21 en 22 september 2019 In augustus komt er echter geen kerkblad uit, pas weer op 12 september. Ben je eind juli al op vakantie? Het kerkblad is ook op internet te lezen, dus we vertrouwen erop dat iedereen weer in groten getale meedoet. Meer info over de activiteiten e.d. volgt in juli.

De startcommissie

Zusterkring

Dinsdag 30 april was het weer tijd voor het jaarlijkse uitstapje [laatste dinsdag van april]. Dames van de Zusterkring met dames uit Epe en Heerde, die het mogelijk maakten dat de bus goed gevuld was. We gingen ongeveer 9.45 uur richting Zalkerbroek voor de koffie met gebak. Daarna reden we naar Urk waar we tijdens een rondvaart genoten van een goed verzorgde broodmaaltijd met natuurlijk een kroket. 's Middags bezochten we het Tulpeninformatiecentrum "Groot Vertrouwe". Via een mooie route reden we naar Ens en daar wachtte ons een gezellig en lekker diner. Om 20.30 uur waren we weer in Epe, waar voor ons allen nog een bos tulpen tevoorschijn kwam. We kunnen terugzien op een geslaagde dag. We gaan genieten van de zomer en hopen maandag 26 augustus weer te beginnen met onze twee-wekelijkse bijeenkomsten.

Sommige leden vinden de vakantieperiode te lang, daarom komen wij voor diegenen die dat fijn vinden driemaal bij elkaar en wel op 3 juni, 1 juli en 29 juli in de kapel in Zuuk. U bent daar ook van harte welkom. De koffie/thee staat klaar.

Dikkie en Hennie

Seniorenreisje, 8 mei jl.

Verbazing en hilariteit alom bij het zien van de bus, waarmee we op stap gingen: grote plakaten met 'PEC-Zwolle' op de achterste ramen. Kennelijk waren er veel bussen nodig voor de wedstrijd van AJAX in A'dam,

Het weer was wat onstuimig met flinke buien afgewisseld met zon. Maar daar hadden we geen last van, want ons programma speelde zich voornamelijk binnen af.

Eerst zingen in het mooie witte kerkje van de Helderingsstichting in Hoenderloo en daarna naar het 'Kijk- en Luistermuseum' in Bennekom. Na koffie met gebak vertelde een gids op boeiende wijze over muziekspeldozen en orgels. Alle instrumenten liet hij ook horen; het was zeer interessant.



In de Panoramahoeve hadden we een gezellige zaal en smulden we van een heerlijke pannenkoek en een ijstoetje. Het was een mooi reisje, waaraan iedereen met plezier kan terugdenken. Allen een goede zomer gewenst.

Helga, Sita, Ella, Martha

(GGG) Bezoek Zandverhalen in Elburg



De gemeentegroep (GGG) o.l.v. Diny Reurink heeft op 4 mei een bezoek gebracht aan de expositie 'Zandverhalen' in Elburg. Helaas was de groep niet helemaal compleet aangezien Hennie Riphagen niet mee kon. Dit bezoek was ter afsluiting van het GGG-seizoen 2018/2019.

Voor dat daadwerkelijk richting Elburg werd gereden werd eerst een kop koffie genuttigd bij Diny. Hierbij werd haar namens alle overige leden van de GGG een mooie bos bloemen overhandigd. Dit als dank voor het beschikbaar stellen van haar woonkamer, verkregen koffie en na afloop van de GGG-avonden o.a. een drankje.

In Elburg hebben we een van 's werelds grootste overdekte zandsculpturen expositie 'zandverhalen' bezocht! Het betreft Bijbelverhalen in het zand. Deze expositie is gevestigd in een ruimte van meer 5.000 m2 waarbij meer dan 4.000 m3 zand is gebruikt om de Bijbelverhalen weer te geven. Deze verhalen zijn zo weergegeven dat historie, kunst en cultuur met elkaar verbindt. Dit omdat naast de meer dan 300 zandsculpturen ook oude bouwmaterialen van over de hele wereld zijn gebruikt en levende bomen als olijfbomen van meer dan honderden jaren oud. Wat betreft bouwmaterialen: dit zijn o.a. stokoude deuren uit het Verre Oosten, oude botters, huizenhoge oude sluisdeuren, smeedijzeren hekken met adellijk verleden.

De expositieruimte is opgedeeld in drie hallen en met een verkregen looproute worden de tientallen Bijbelverhalen zoals Adam en Eva in het paradijs, Mozes op de berg, de toren van Babel en de geboorte en kruisiging van Jezus uitgebeeld. Dit met een diepgang en zeer grote precisie.

Een ieder van ons was onder de indruk van wat we zagen. En ook een ieder van ons zag weer wat anders wat de aandacht trok. Het was ook mooi te bemerken dat er meerdere interpretaties waren en dit werd vervolgens met elkaar besproken.

Bij de GGG-avonden ben je als team bezig; nu kwam het teamgebeuren op een andere wijze tot uiting.

Evenals bij de GGG-avonden gaf ook hier Diny Reurink extra uitleg over de uitbeeldingen.

Na het bezoek aan de expositie is restaurant 'De Herberg' in Elburg aangedaan voor een heerlijke maaltijd.

Zou ik het bijna vergeten... Bij de uitgang van de expositie stond het verzoek om anderen te attenderen op deze 'indoor zandsculpturen' te Elburg. Bij dezen. Een bezoek aan deze expositie is zeker de moeite waard!

Anja Gorkink



Tijdens de laatste avond van Follow Me is Annemiek Overeem bij ons geweest om te vertellen over haar werk bij Agapè. Agapè heeft als missie om Nederland te bereiken met Gods Liefde met de drie kernwoorden:

Geloven-Groeien-Gaan

Als jeugd van Follow Me willen we graag het werk van Agapè steunen. Op de laatste avond van Follow Me hebben we daarom onze collecteopbrengst geschonken aan dit mooie doel.

Stephan Roelofs

Nacht van Gebed in Epe

Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen. Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgte christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran? Kom dan naar de Nacht van Gebed voor de vervolgte kerk van 21 op 22 juni in de Regenboogkerk, Beekstraat 33 te Epe. De Nacht begint om 20.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!



DATUM: 21 – 22 juni 2019

LOCATIE: Regenboogkerk,
Beekstraat 33, Epe

TIJD: 20.00 – 02.00 uur

Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.

Neem voor vragen contact op met:

Margriet Jacobs (tel. 688341)

Nely Kroes (tel. 621057)

Henk van den Berg (tel. 617105)

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

Ledenmutaties

(bijgewerkt t/m 30 mei 2019)

Ingekomen

Dhr. C.R. Kruse met echtgenote mevr. C. Kruse Koster met 2 kinderen, Klokbekerweg 1, 8162 EL Epe
Dhr. J. Potkamp, Kwartelweg 7, 8161 VE Epe

Verhuisd

Mevr. J. Pannekoek-Berends
van Ledderweg 39, 8161 SZ Epe
naar Spiekerweg 7, 8161 RA Epe
Dhr. C.E. Gans
van Thorbeckestraat 29, 8161 DR Epe
naar Colijnstraat 37, 8161 ZV Epe
Mevr. I. Pannekoek
van Vuurvlinder 34, 7323 VJ Apeldoorn
naar Glazenmaker 101, 8162 TA Epe
Mevr. J. van de Hel-van der Haar
van Fazantstraat 7, 8172 GH Vaassen
naar Zwartelandstraat 49, kmr. 1-A, 8162 HC Epe
Mevr. M. Bijsterbosch met haar zoon E. Meijerink
van Martin Luther Kingweg 13, 8161 DH Epe
naar Glazenmaker 31, 8162 TA Epe
Mevr. C.E. Botter
van Duisterestraat 12, 8181 CL Heerde
naar Emmalaan 31-E, 8181 AN Heerde

Correctie:

Dhr. H. van Tongeren is verhuisd naar
Alb. Schweitzerlaan 25, K-107, 8162 DS Epe
(en niet naar Alb. Schweitzerlaan 24 zoals vermeld in het vorige kerkblad)

Uitgeschreven

Fam. E.E. Zweekhorst
Liesbergerhout 7, 3845 HS Harderwijk

Jubileum

25 jaar 17 juni 2019 25 jaar

Echtpaar De Haas-Kamphuis
Burgemeester van Walsemlaan 31, 8162 GD Epe

Van harte gefeliciteerd!

Rooster kinderoppas

(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670)

- 16 juni** Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Lisa Reurink & Lynn Kieskamp
- 23 juni** Evelien Buys, Jeannet Sneller, Daan Binnendijk & Joshuel Keizer
- 30 juni** Miranda Overeem & Diederick Overeem, Jeannette Broekhuis & Imitha Sneller
- 07 juli** Josien Riphagen, Mariët Knippenberg, Keisha & Imitha Sneller
- 14 juli** Miranda & Diederik Overeem, Jeannet & Imitha Sneller
- 21 juli** Heidi van Essen, Wieneke van Rijsten, Maureen Binnendijk & Lynn Kieskamp
- 28 juli** Dreesje Visser, Riet & Hanneke de Graaf & Rianka Kiezebrink

Bijbelleesrooster

Zo 16 juni	Hand. 4:13-22	Wie moet je gehoorzamen?
Ma 17 juni	Hand. 4:23-31	Bewogen gebed
Di 18 juni	Luc. 7:36-50	Geven en vergeven
Wo 19 juni	Luc. 8:1-8	Zaaïen en oogsten
Do 20 juni	Luc. 8:9-15	Betekenisvol
Vr 21 juni	Luc. 8:16-21	Familiebijeenkomst
Za 22 juni	Luc. 8:22-25	Volgelingen ver en dichtbij
Zo 23 juni	Luc. 8:26-39	Bezeten (van angst)
Ma 24 juni	Luc. 8:40-56	Aanraking
Di 25 juni	Luc. 9:1-9	Uitzendprogramma
Wo 26 juni	Luc. 9:10-17	Het broodnodige
Do 27 juni	Luc. 9:18-27	Imago-onderzoek
Vr 28 juni	Luc. 9:28-43a	Hoog bezoek
Za 29 juni	Luc. 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken
Zo 30 juni	Luc. 9:51-62	Goed te volgen?
Ma 01 juli	Psalms 76	De Heer strijdt
Di 02 juli	Hand. 4:32-37	Samenleving
Wo 03 juli	Hand. 5:1-11	Bedrog
Do 04 juli	Hand. 5:12-26	Niet te stuiten
Vr 05 juli	Hand. 5:27-42	Risico
Za 06 juli	Psalms 42	Dorst
Zo 07 juli	Luc. 10:1-16	Herauten
Ma 08 juli	Luc. 10:17-24	Het belangrijkste effect
Do 09 juli	Luc. 10:25-37	De bekende weg vragen?
Wo 10 juli	Luc. 10:38-42	De eerste zorg
Do 11 juli	Psalms 25	Geestelijke TomTom
Vr 12 juli	Kol. 1:1-14	Kolossaal!
Za 13 juli	Kol. 1:15-23	Dank aan de Schepper
Zo 14 juli	Kol. 1:24-2:5	Blijmoedig lijden
Ma 15 juli	Kol. 2:6-15	Sterven en leven
Di 16 juli	Kol. 2:16-3:4	Eet en drink
Wo 17 juli	Kol. 3:5-17	Oud en nieuw
Do 18 juli	Kol. 3:18-4:6	Huisregels
Vr 19 juli	Kol. 4:7-18	Hartelijke groeten
Za 20 juli	Psalms 79	Smeekgebed
Zo 21 juli	1 Sam. 1:1-20	Gebedsverhoring
Ma 22 juli	1 Sam. 21:2-11	Magnificat van Hanna
Di 23 juli	1 Sam. 2:12-26	Misbruikschandaal
Wo 24 juli	1 Sam. 2:27-36	Onheilsprofetie
Do 25 juli	1 Sam. 3:1-14	Roeping
Vr 26 juli	1 Sam. 3:15-4:1	Groei
Za 27 juli	Psalms 108	Rust en vertrouwen



Stichting Hulp Letland

Rolstoelbus naar Letland

Eind mei werd door de Stichting Hulp Letland in Epe een humanitair transport verzorgd naar Letland. I.v.m. het 25 jarig jubileum in 2018 werd een inzameling gehouden voor een multifunctionele rolstoel-personenbus die gebracht zou worden naar een ouderencentrum in Ludza, Oost Letland. In 2017 kreeg dit centrum al een 8 persoons-bus, maar de, deels invalide bejaarden, konden hierin niet mee omdat de lift ontbrak. Op 23 mei vertrok een team van 5 vrijwilligers in een, met hulpgoederen volgeladen, bus via Duitsland naar Letland. Na een boottocht van 22 uur kwam men in Litouwen aan en werden nog ruim 900 km afgelegd om diverse projecten van de Stichting te bezoeken. Bij scholen werden diverse dozen met speelgoed en pluchebeesten gelost, afkomstig en overgebleven van de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. In het noorden van Letland werden brandweerkazernes bezocht waar Nederlandse brandweervoertuigen, inmiddels haast 40 jaar oud en in 1997 en 2007 gebracht, nog steeds in de 'uitruk' stonden. Daarna werd een tehuis voor ouderen in Rezekne bezocht. De omstandigheden waarin deze 55 dementerende en invalide ouderen moeten leven is niet meer van deze tijd.

Mede vanuit de opbrengst van het georganiseerde bevrijdingsconcert op 5 mei jl. in de "Grote Kerk" van Epe werd een bedrag van € 1500.- aangeboden voor de renovatie van douche en toilet en de aankoop van privacy schermen in de kamers.

In de lokale kerk kregen we een mooi orgelconcert aangeboden door de 13 jarige Kaspars Backurs, een jonge getalenteerd musicus, die o.a. voor ons speelde "Wilt heden nu treden"

Het pijporgel in de kerk was niet meer in gebruik. Het digitale orgel dat in de kerk stond was door hem zelf aangekocht, gespaard van vele jaren verjaardagsgeld en verdiend met het doen van karweitjes. Bijzonder van zo'n kind in een land waar niet echt een overvloed is. Hij begeleidt daar elke zondag 2x de diensten mee in de kerk. Toen wij hebben gevraagd of hij nog wensen had was zijn antwoord: "Ik wil naast mijn studie orgel ook gaan leren voor restauraties van orgels om het orgel van onze kerk te restaureren. "Ook zou ik thuis wel willen spelen op een piano of orgel, want elke dag oefenen en naar de kerk lopen kost erg veel tijd". In de bus stond toevallig een, zo goed als nieuwe, Yamaha keyboard dat aan hem werd geschonken en gelet op zijn bijzondere inzet en muzikale kwaliteiten kreeg hij ook nog een financiële studie-ondersteuning. Inmiddels waren bij het ouderencentrum alle 47 bewoners naar buiten gekomen en werd de Mercedes bus overhandigd aan de directrice van het huis. In de tuin van het centrum had men 5 jonge appelbomen geplant met bij elke boom een naam van één van de vrijwilligers.

De rolstoelbus zal nog vele jaren dienst doen en ouderen brengen op plaatsen waar ze normaal niet meer zouden komen. Moe maar voldaan keerden de 5 vrijwilligers na 7 dagen weer terug in Nederland.

De volgende acties staan al weer gepland: de speculaaspoppenverkoop vanaf begin september (bestemming kerstfeestvieringen van kinderen en ouderen in Letland) en het bevrijdingsconcert 5 mei 2020 in de "Grote Kerk" in Epe.

Joop Fuijkkink vz. Stichting Hulp Letland Epe
www.stichting-hulp-letland.nl

Team de Lange

Wist u dat wij (Miesjel en Froukje) elkaar zeven jaar geleden nog niet kenden?

Wist u dat Froukje zeven jaar geleden voor het eerst naar India ging?

Wist u dat Froukje sinds die tijd met een paar andere vrouwen samenwerkt onder de naam *Helping Hands Team*?

Wist u dat we met dit team altijd fondsen geworven hebben voor een hulpverleningsproject in India?

Maar... wist u ook dat we, sinds de reis die Froukje afgelopen januari heeft gemaakt, nu drie extra projecten zijn gaan ondersteunen?

En... wist u dat deze vrouwen alweer plannen aan het maken zijn om weer naar India te gaan, maar dan zonder Froukje?

Wist u dat ze dan ook uitwasbaar maandverband mee gaan nemen? Wat u wel wist is dat we hier bij *Het Naaiproject* nu heel druk mee zijn!

Vóór het einde van 2019 hopen we 500 volledige tasje met inhoud klaar te hebben.

Een groot deel kan in januari meegenomen worden door de vrouwen van *Helping Hands Team*.

We kunnen niet altijd alles vertellen over wat we doen. Dat is ook niet nodig. Over *Helping Hands Team* vertellen we vaak niet. Maar toch is het een mooi verhaal. De afgelopen jaren hebben we keer op keer meegemaakt hoe één persoon een aaneenschakeling van gebeurtenissen of mogelijkheden in gang zette die een grote groep mensen raakte.

In de beginjaren ontmoetten we bijvoorbeeld een weduwe die zwaar oogletsel had opgelopen door mishandeling door haar echtgenoot. Een paar weken voordat ze blind zou worden hoorden we hiervan. Als *Helping Hands Team* besloten we geld in te zamelen voor een oogoperatie. Nu nog werkt ze dagelijks in de sloppenwijk om eten te maken voor ondervoede kinderen.

Het mooie aan dit verhaal is dat één persoon toegang had tot velen in Nederland om fondsen te werven voor een operatie. Die ene vrouw die geholpen werd in India helpt dagelijks 100 kinderen. We zien hetzelfde wonder elke keer weer gebeuren. Als individu bieden we ons kleine beetje hulp aan. Maar God geeft de zegen en vermenigvuldiging. Het *Helping Hands Team* is niet groot. Maar we zien wel de impact. Zeven jaar geleden ging Froukje voor het eerst naar India. Nu mogen we samen als gezin met een veel grotere groep mensen tot zegen zijn in India (en in Nederland!) Kijk ook eens op www.helpinghandsindia.nl.

Team de lange www.teamdelange.nl

Het volgende nummer verschijnt 25 juli 2019.

kopij liefst per e-mail naar

redactiegghk@gmail.com

t/m 16 juli 2019 (uiterlijk)

bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:

12 september 2019 en 10 oktober 2019

Uiterste kopijdata hierbij: 3 sept. en 1 okt. 2019

Afsluiting jeugdactiviteiten

Hallo jongens en meisjes tussen de 4 en 12 jaar.

De jaarlijkse afsluiting van de jeugdactiviteiten staat alweer gepland!

Zaterdagmiddag 6 juli willen we er met elkaar een gezellige middag van maken bij camping 'De Jagerstee'.

We verwachten jullie om 13.30 uur bij camping 'De Jagerstee', Officiersweg 86 in Epe. Tussen 15.30 – 15.45 uur kunnen jullie dan weer opgehaald worden.

Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Geef je op vóór 29 juni bij Miranda Overeem per mail:

familieovereem@outlook.com

We hopen op een fijne middag met elkaar!



Varia

Expositie schilderijen Krijnie Ederveen

Op donderdagavond 6 juni vond de opening plaats van de expositie van schilderijen van Krijnie Ederveen. De serie schilderijen die te zien is in de Grote Kerk te Epe, heeft als thema 'Koning David'. De opening werd verricht door Jan Bruil, voorzitter van de werkgroep 'Kunst in de Grote Kerk'. De tentoonstelling is t/m 23 juni te zien tijdens openingstijden van de kerk.

Krijnie Ederveen heeft meerdere privélessen en cursussen gevolgd op het gebied van schilderen. Krijnie Ederveen stelt zich de vraag: 'Brengt een schilderij de beschouwer tot nadenken?' Naar aanleiding van deze vraag ontstonden verschillende series schilderijen met o.a. als thema Sabbath, Vrouwen en mannen in de Bijbel, Inkeer, en de Vreerkamp serie.

*De redactie wenst
ieder
een
mooie zomertijd*



KING OF KINGS

Open
huis
VAN GOD

Wees welkom

ZATERDAG 29 JUNI 2019

IN EN OM DE GROTE KERK
TOEGANG GRATIS - VRIJE INLOOP
VANAF 10.30^u TOT 12.30^u
WWW.GELOVINEPE.NL

Muziek | Koffie | Beelden | Goed gesprek | Kijkje in de kerk
Springkussen | Pannakooi | (Loop eens binnen)

King of Kings - Open Huis van God

De interkerkelijke werkgroep King of Kings heeft een nieuw evenement: Open Huis van God. Met dit nieuwe evenement willen we als kerk vooral de deuren wagenwijd open zetten voor een ieder! We willen laten zien wat het huis van God te bieden heeft: Een warm welkom, ontmoeting, muzikaliteit, een plek voor kinderen om te spelen. We organiseren dit evenement als gezamenlijke kerken van Jezus. En willen door ons handelen laten zien dat God de mensen liefheeft. Komt u en jij ook met ons mee feesten? Neem vooral je burens/vrienden/familie mee!

Dus: zaterdag 29 juni 10.30 - 12.30 uur
Grote Kerk in Epe
www.gelovinepe.nl

Kirsten & Nienke

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Orgelconcert HARM HOEVE

Donderdag 27 juni 2019 20.00 uur

HARM HOEVE speelde een poos geleden op het Reilkoororgel in de Bovenkerk in Kampen, en toen we hem daar hoorden, waren we best wel onder de indruk van zijn muzikale talent. Hij reageerde enthousiast toen we hem vroegen of hij naar Epe wilde komen. In zijn afwisselende programma horen we o.a. Johan Bredewout, J.S. Bach, G.F. Händel, F. Mendelssohn en F. Schubert.

Harm Hoeve is organist in Rouveen en hij is dirigent bij een viertal koren; mannenkoor Stereo uit Genemuiden, gemengd koor De Lofstem uit Rouveen, jong gemengd koor Immanuël op Urk en het Groot Nederlands Jongerenkoor. Met deze koren maakte hij diverse cd's en er werd meegewerkt aan radio- en tv-uitzendingen. Harm geeft orgellessen en schrijft koraalbewerkingen voor orgel en koormuziek.

De concertorganist in de Grote Kerk in Epe is te zien op een videoscherm in de kerk en de koffie/thee staat klaar. Na afloop ontmoeting met de organist.

Woensdag marktdag orgelbespelingen 11.30 – 12.00 uur: Alle woensdagen in juli en augustus, organisten uit Epe en omgeving. Kerk open toegang vrij.

juli: 3 Egbert Dijkgraaf, 10 Herman Koopmans, 17 Mart Lookman, 24 Lulof Dalhuisen, 31 Roelie Muller

augustus: 7 Herman Dalhuisen, 14 Ane Mulder, 21 Marijn de Jong, 28 Johan Smit

Zomeravondzang woensdagavond 20.00 uur, toegang vrij, collecte bij uitgang.

Grote Kerk Epe: 24 juli Herman Dalhuisen orgel.

21 aug. Ane Mulder orgel en Zwier van der Weerd zang.

Amnesty International afd. Epe

Schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.

Zo heeft Asia Bibi, de 54-jarige christelijke vrouw uit het overwegend islamitische

Pakistan die ter dood veroordeeld was wegens godslastering, het land mogen verlaten en is in Canada herenigd met haar gezin.

De Amnestygroep Epe heeft ook in juni weer twee schrijf-acties voor u klaarliggen in de kerk.



De eerste schrijfactie gaat naar de **Verenigde Staten**. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië kondigde op 13 maart een stop aan op de uitvoering van executies. Van 700 gevangenen die in een dodencel zitten wordt de straf voorlopig niet uitgevoerd. California is de staat met de meeste gevangenen in een dodencel. De laatste keer dat de doodstraf er werd uitgevoerd, was in 2006. Een rechter oordeelde toen dat de dodelijke injectie in strijd was met de grondwet die wrede straffen verbiedt.

Door gouverneur Newsoms besluit worden ook de pogingen om een andere methode te bedenken voor de dodelijke injectie voorlopig beëindigd. Newsom vertelde in zijn speech dat hij tegen de doodstraf is, maar hij heeft niet de bevoegdheid om de doodstraf in Californië af te schaffen. In 2020 vindt er een referendum plaats, waarin dat beslist wordt. Op dit moment zijn de meningen erg verdeeld.

De tweede schrijfactie gaat naar **Eritrea**. Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de regering omver te werpen. Hij was voormalig minister van Informatie van Eritrea.

Eritrea kent een verplichte dienstdaag, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten.